

Nieuwsbrief voortgang Beeldende begeleiding April 2017

Stand van zaken

In 2016 hebben we het Netwerk Beeldende begeleiding in de hospicezorg opgericht. Er zijn nu 15 begeleiders betrokken die in 13 hospices beeldende begeleiding verzorgen. Vanuit ons Netwerk leggen we contact met belangstellende hospices en – potentiële – begeleiders. En laten ons zien en horen op symposia om bekendheid te geven aan de waarde van beeldende begeleiding voor gasten van het hospice. We hebben op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in december 2016 een vrije presentatie mogen geven en hebben in maart 2017 een informatiekraam en workshop georganiseerd op het symposium voor Kunstzinnig Therapeuten. De zeven hospices die na afloop van het project de beeldende begeleiding hebben voortgezet, gaan ook in 2017 door. In hospice De Waterhof in Den Haag en hospice De populier in Bakel is beeldende begeleiding in 2016 ingebed in de zorg en momenteel is men bezig in hospice Sint Jans Hospice De Casembroot in Middelburg. Wat mooi dat dit allemaal is ontstaan uit het project in 2015!

Onderzoek vanuit de Hospice de Populier

Vanuit hospice de Populier loopt er op dit moment een onderzoek naar de meerwaarde van Beeldende begeleiding voor gasten van het hospice. Het onderzoek is opgedeeld in twee stukken. Enerzijds een literatuuronderzoek waarin gekeken wordt naar beeldende begeleiding als eclectisch-integratieve benadering. Hoe gaan de begeleiders te werk, van welke methodieken maken begeleiders gebruik? Dit deel van het onderzoek helpt de specifieke werkwijze van beeldende begeleiding nog preciezer te positioneren. In het tweede gedeelte van het onderzoek wordt gekeken hoe beeldend begeleiders en medewerkers van het hospice de meerwaarde van beeldende begeleiding zien voor de gasten. Eind mei zal het onderzoek afgerond worden. We houden u op de hoogte. Dank - onderzoekster - Nardi Raaijmakers voor je bijdrage!

Verhaal over Beeldende begeleiding

Vanuit De Waterhof een mooi verhaal van – onlangs gestarte – beeldend begeleider Chrissy Kettler. Dank Chrissy!

'Ik zou zo graag willen dat ik niet meer wakker word. Mijn man is er niet meer, ik ben 92 jaar, bijna 93 en ik heb een prachtig leven gehad. Het is genoeg geweest. Maar de deur gaat nog niet voor mij open. Hij staat slechts op een kiertje.'

We versieren een kaars met bijenwas. U vindt dit een welkome afleiding. Ik vraag voor wie u de kaars zou willen branden. U buigt een beetje naar mij toe en zegt, 'voor mijn man. Want weet je, gisteren was het onze trouwdag.' Even later herkent u een vorm in de versiering op de kaars en zegt, "Je zult wel denken dat ik

gek ben, maar dat lijkt wel een vogel.' Ik vraag waar de vogel naartoe gaat. 'Wat denk je?' 'Naar boven?' vraag ik. U knikt met een brede glimlach. 'Zullen we hem dan maar een briefje meegeven? Dan kunnen we vragen of ze de deur voor u open willen doen boven.' 'Dat lijkt me een geweldig idee!' zegt u enthousiast. Als de kaars klaar is houdt u hem aandachtig vast. U geeft een kus op het briefje en zegt, 'Zo zet hem nu maar in de vensterbank, dicht bij het raam.'

Uitslag enquête

Eind 2016 is er vanuit Leerhuizen een enquête gestuurd naar de hospices die in 2015 hebben deelgenomen aan het project "Beeldende begeleiding van palliatieve patiënten en hun naasten". Wat fijn om te lezen dat men zo tevreden is over de uitkomst van het project. Een belangrijke vraag was of en hoe de beeldende begeleiding uiteindelijk verankerd is in de zorg. Dat is bij alle respondenten het geval. Bij zeven wordt het verslag van de begeleider in het dossier van de gasten/bewoners ingevoegd, bij vijf hospices wordt er daarnaast ook mondeling overgedragen. Een hospice vermeldde: "Beeldende begeleiding wordt bij de opname besproken als onderdeel van het zorgaanbod. De gasten kunnen dan, maar ook op een later moment, aangeven of ze er belangstelling voor hebben. "

Financiering

Een solide financiële basis is nog steeds een belangrijk aandachtspunt voor het structureel kunnen verankeren van beeldende begeleiding in de hospicezorg. Onderzoeken zoals in de Populier zijn belangrijk om met elkaar het effect en de waarde van beeldende begeleiding steeds duidelijker over het voetlicht te brengen. In samenwerking met Leerhuizen Palliatieve Zorg hebben we als Netwerk aandacht voor de financiering. Frans Baar en ik zijn onlangs bij het Zilveren Kruis geweest voor een gesprek. Het contact wordt vervolgd, maar het realiseren van financiering vraagt een lange adem.

Films

Op de site van Hendra Versteegde kunt u de korte film bekijken "Spirituele zorg in de laatste levensfase" www.kunstzinnige.nl / Op mijn site vindt u films waarin de waarde en betekenis van beeldende begeleiding wordt belicht vanuit verschillende perspectieven: www.karinbrandt.nl

Verdere plannen 2017

In het nieuwe jaar bouwen we verder: Het leggen van contacten met nieuwe hospices en begeleiders in spé. Intervisiebijeenkomsten met het Netwerk om onze kennis, kunde en vaardigheden tot kunst te blijven slijpen. Opnieuw een masterclass Beeldende begeleiding in september 2017. Aandacht voor en actie m.b.t. structurele financiering. En natuurlijk blijf ik u de nieuwsbrief sturen om u op de hoogte te houden. Heeft u zelf nieuws te melden met betrekking tot beeldende begeleiding? Fijn als u het me laat weten!

Hartelijke groet, mede namens Leerhuizen Palliatieve Zorg en het Netwerk Beeldende begeleiding,

Karin Brandt, Beeldend begeleider in de hospicezorg
www.karinbrandt.nl / 015-2121787 / 06 38 36 8899